

Ontbijt met een verhaal.

Inleiding:

Ontbijt met een verhaal is een project dat door een aantal partners tot stand werd gebracht. Het Agentschap Integratie & inburgering, ABVV Senioren, –Babbelonië en de Efrgoedcel.

We laten deelnemers zelf aan het woord komen en erkennen hen in wie ze zijn. We proberen hen in hun totaliteit te zien. Mensen krijgen de kans om te vertellen over hun thuisland, over gebruiken en over gewoonten en over hun tradities en waarden.

Dit is een verhaal van ontmoetingen en uitwisseling, van nieuwe mensen leren kennen en vooroordelen wegnemen.

Het project begon 4 jaar geleden vanuit een verlangen om mensen samen te brengen: De senioren van het ABVV enerzijds en anderzijds mensen uit andere culturen die eveneens in Dendermonde wonen. Het project werd concreet uitgewerkt. Veel mensen namen deel aan één of meerder ontbijten en luisterden naar verhalen uit verschillende landen. De ontbijten volgden elkaar op en met 8 edities in verschillende vormen konden we vele honderden mensen bereiken.

Doelstelling:

Ons doel is om te werken aan sociale-cohesie tussen verschillende doelgroepen.

Verder verloop:

Het Agentschap Integratie & Inburgering is trekker van het project. De bedoeling is dat wij dit project implementeren in verschillende steden en gemeenten.

Het concept is vrij simpel: een paar keer per jaar breng je, in samenwerking met een aantal partners, een groep mensen bij elkaar. Je streeft ernaar de groep zo divers mogelijk te maken. Wat ze gemeen hebben is dat ze in dezelfde omgeving wonen.

Je zorgt, in samenwerking met die partners voor een afwisselend ontbijt: ook gastronomisch diversiteit kan heel verfrissend zijn.

Je zoekt telkens een drietal vertellers die bereid zijn om een verhaal uit hun eigen cultuur te vertellen.

Je kan ook werken met thema's bijvoorbeeld Valentijn, offerfeest, enz.

De rest gaat eigenlijk vanzelf. Als mensen twee uur bij elkaar aan tafel zitten, dan komen gesprekken als vanzelf op gang. Als je ze dan ook nog wat inhoudelijk gespreksstof bezorgt, dan kan het wat dieper gaan dan gesprekken over het weer.

Het concept is simpel maar de mogelijkheden zijn heel ruim. Het is daarom heel belangrijk dat je van bij de aanvang heel bewust stilstaat bij je doelstellingen en je partners.

Je kunt een reeds scala aan doelstellingen bereiken met dit project. We maken daarbij een onderscheid tussen primaire en secundaire doelstellingen.

Primair betekent dat de doelstelling eigen is aan het project en op elke locatie wordt nagestreefd.

Secundair doelstellingen kunnen verschillen per keer en per locatie. De secundaire doelstelling bepaal je in de werkgroep met de lokale partners.

De primaire doelstellingen kan ik nu al meegeven:

- Sociale-cohesie over Etnische culturele grenzen heen.
- Versterken van mensen in hun proces naar integratie.
- Deelnemers iets bijbrengen over cultureel erfgoed in de vorm van volksverhalen.
- Samenwerkingsverbanden stimuleren. (samenwerken met zelforganisaties).

En dan komen wij bij de partners. Het is erg belangrijk goed te bepalen welke partners je bij elkaar brengt. Partners uit SamenlevingsOpbouw, inburgering en Integratiesector liggen voor de hand. Maar uit ervaring weten we dat ook bibliotheken en lokale dienstencentra er belang bij hebben zich op deze manier bij en relatief nieuw publiek bekend te maken.. Voor zelforganisatie van etnische-culturele minderheden biedt ontbijt dan weer een kans om zich te manifesteren en lokale samenwerking uit te testen. Erfgoed is dikwijls geïnteresseerd omdat dit project rond erfgoed draait en ook bij bijvoorbeeld OKAN-Klassen sluit graag aansluiting.

Ontbijt met een verhaal is als op verschillende locaties uitgeprobeerd (Dendermonde, Aalst, Lokeren, Geraardsbergen) Het project wordt overal zeer positief onthaalt en lijkt telkens zijn doelstellingen te bereiken. Daarom vinden wij het de moeite om het verder te verspreiden.

Hieronder vind je een reportage van 'ontbijt met een verhaal' in Ronse.

Op 8 maart 'Internationale vrouwendag', vond er een 'ontbijt met een verhaal' plaats in Ronse.

Het thema was 'Ode aan de vrouw'. Vrouwen uit Ronse konden samen genieten van een multicultureel ontbijt, en luisteren naar lokale verhalen over de vrouw en volksverhalen uit andere landen.

AVS heeft daar een mooie reportage over gemaakt.

Bekijk dit artikel op: <http://www.avs.be/avsnews/vertellen-op-vrouwendag>